

Slotgebed

Op iedere plek van ontmoeting,
waar plannen voor de toekomst
worden samen gelegd,
zijt Gij, God van leven, werkend aanwezig.
Harde woorden worden teruggenomen,
verzoening en herstel komen dichterbij.
Moge ook deze viering een aanzet zijn
om die droom van U in daden om te zetten.
We gaan ervoor!

Mededelingen

Lied

One day! (Matisyahu) :
"All my life I've been waitin' for,
I've been prayin' for, for the people to say
That we don't wanna fight to more
There'll be no more wars,
and our children will play
One day!"

Zending en zegen



Zaterdag 14 maart:

Vanaf 17u: Spaghetti-avond met bingo,
georganiseerd door JOKRI. In Huize de Meerleer

Zondag 22 maart:

10u30: Viering met vormelingen en jongerenkoor
Mozaïek.

12u00: VLOS-Lunch in de Broederschool
(Nieuwstraat 91).

€30 p.p. – €15 (<12 jaar / kansenpas).

Inschrijven: telefonisch, per mail of via de website
(03 766 29 13).

Zondag 29 maart – Palmzondag:

10u30: Viering met palmwijding,
aansluitend Tereken Overleg-t. (niet op 22 maart)

Intredelied *On écrit (R.Musumura/J.M. Moreau):*
Een lied van hoop.

Welkom

Gebed om nabijheid

Het doet ons, Christenen, elk jaar weer deugd
dat Broederlijk Delen in de veertigdagentijd
het goede en de solidariteit
in ons tracht wakker te maken,
opdat wij met Pasen zouden kunnen opstaan als
'een beetje méér mens,
een beetje méér christen'

Vasten is luisteren:

de roep horen van anderen
die een beroep op ons doen,
die ons nodig hebben.

Het is luisteren naar het Woord
dat Jezus via het evangelie tot ons spreekt.

Vasten is versoberen:

zich vrij maken van vele dingen
om vrij te worden voor God
en de medemensen.

Vasten is delen:

delen wat we hebben,
maar ook delen wat wij zijn.
Delen van onze genegenheid
en anderen laten delen van onze talenten,
van ons opwekkend woord,
van onze troost, onze vreugde en onze tijd.
Vaak komen wij daar te weinig aan toe.

God help ons om het deze vasten beter te doen

Lied

*Dan nog klamp ik mij vast aan jou of je wil
of niet op ongenade of genade.
Ik zal "red mij" roepen of zoiets als "
heb mij lief"... (Huub Oosterhuis)*

Gebed

Hoe houden mensen het uit
op de lange, moeizame tocht
naar een leefbare samenleving?
God van leven, Gij kent hun lijden,
Gij hoort hun klagen.
Maak ook ons bereid om het onrecht te horen
en niet weg te kijken.
In de keiharde realiteit is uw Woord
de verborgen bron
waaruit nieuw leven ontspringt, steeds opnieuw.
Het brengt ons in de grote stilte,
het beroert ons hart,
en zet ons straks in beweging.
Amen. Dat het gebeuren mag.

Laat uw vrede opborrelen in ons hart
als een bron van levend water.
Zo kunnen wij elkaar oprispen
en omvormen tot één grote
liefdevolle gemeenschap.
Zodat de toekomst van de mensen in Peru
vruchtbaar kan worden en leefbaar
voor kinderen en volwassenen.

Laten we ieder die we ontmoeten
vrede toewensen zodat we
onze vrede kunnen delen
met onze tochtgenoten.
De vrede van Jezus is met u.

Communie

Lied *Famba naye* (Zimbabwe trad.) :
Stay well, go well (Blijf gezond, het ga je goed)

Om mee te nemen

De bron van echt leven
ligt niet in de dingen buiten jou
waarvan het grote Nooit Genoeg
de dorst nooit lest.

De bron van echt leven
vind je in jezelf,
in je diepste binnenste,
daar waar Hij die heet
'Ik zal er zijn'
je aanspreekt en zegt:
'Ik ben het die met je spreekt.'

Wie zich door Hem laat raken,
ontdekt de waarheid over zichzelf:
de gebrokenheid van het bestaan
én de genezende kracht
die van Hem uitgaat.
Wie zich door Hem laat raken,
ontdekt gaandeweg
dat niet geslacht of afkomst,
niet prestatie of bezit
bepalen wie je bent,
maar het gedragen zijn door zijn Liefde
die je zegent en zendt
naar anderen toe.

Aan deze Bron van levend water
put men nooit vergeefs.
*Carlos Desoete, bij Joh. 4, 5-52 –
uit: In zijn Naam*

Bidden bij Brood van leven

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan
te geven,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

**Wij danken U, God
voor mensen die hun aandacht delen
en luisteren naar het leed van anderen,
die wonden genezen,
pijn helpen dragen en anderen troosten.**

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte delen,
die oog hebben voor kleine dingen,
zich verheugen in de grootheid van anderen.

**Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
eerbied hebben voor het leven,
hun hart openen
voor vergeving en verzoening.**

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Geen leven is zo vruchtbaar geweest,
geen mens was zo gegeven.
Als bron van levend water
leste Hij de dorst van vele mensen
en maakte Hij eeuwig leven mogelijk.

**Hij is met U de weg gegaan ten einde toe,
en zie, Hij leeft en is bron van leven
voor alle mensen die in Hem geloven.**

In Hem breekt een nieuwe schepping door.
Uit de dood ontspringt het leven
in al zijn volheid.
Daarom willen we bidden tot God Onze Vader:

Onze Vader

Gebed om vrede

God, als wij op weg gaan,
laten we oog hebben
voor wie klein is, verloren en gebroken.
Laten wij lopen op het ritme van de traagste,
wie moe is, dragen,
wie bedroefd is, troosten
en groeten wie eenzaam is.



Inleiding op de lezingen

In de eerste lezing horen we hoe het volk,
dat met Mozes op weg is naar het Beloofde Land,
begint te mopperen omdat ze dorst hebben.
Mozes blijft vertrouwen op God
en bezorgt hen drinken.
In het Evangelie horen we hoe Jezus te drinken vraagt
aan een vreemde vrouw, een Samaritaanse.
Twee maal vertellen ze
over hoe te vertrouwen op Gods nabijheid.

Eerste lezing Exodus 17, 3 – 7

Tussenzang *Pipes of peace* (Paul McCartney):
Mijmering over vrede en liefde in oorlogstijd
(vertaling)

*Ik steek een kaars aan voor onze liefde.
In de liefde verdwijnen onze problemen.
Maar al met al ontdekken we snel
dat één en één alles is wat we willen horen
over de hele wereld
Kleine kinderen die in de wereld worden geboren,
we moeten ze alles geven wat we kunnen
totdat de oorlog is gewonnen.
Dan is het werk gedaan.*

*Help ze om te leren.
Liedjes van vreugde in plaats van branden, baby.
Laten we ze zien hoe ze de fluiten van vrede
kunnen bespelen.
Speel de fluiten van vrede.*

*Help me om te Liederen van vreugde te zingen,
in plaats van te verbranden.
Wil je me niet laten zien hoe ik moet spelen,
de fluiten van vrede?
Speel de fluiten van vrede.*

*Wat zeg je: zal het menselijk ras in een dag
verdwenen zijn?
Of zal iemand deze planeet waarop we spelen,
redden?
Is dat het enige wat gaan we doen?*

*Help hen om te zien
dat de mensen hier zijn zoals jij en ik.
Laten we ze zien hoe ze moeten spelen,
de fluiten van vrede.
Speel de fluiten van vrede.*

*Ik steek een kaars aan voor onze liefde.
In de liefde verdwijnen onze problemen
Maar al met al ontdekken we snel
dat één en één alles is wat we willen horen*



Evangelie Johannes 4, 5 – 52
Jezus ik denk aan Jou, Jezus
ik spreek over Jou
Jezus ik hou van Jou.

Het evangelie wordt verteld samen met de kinderen.



Homilie

Geloofsbelijdenis

Willen we na het horen van deze hoopvolle woorden samen ons geloof uitspreken.

Ik geloof in een God die gerechtigheid volbrengt in het hart en het werk van de mensen.

Ik geloof dat Hij aanwezig is in de opbouw van het land, waar mensen kunnen genieten van hun arbeid, waar het volk zijn eigen lot bepaalt, waar de laatsten de eersten zullen zijn en de minsten het meeste gelden.

Ik geloof in de zending van Jezus om met dat doel mensen tot elkaar te brengen en zelf gerechtigheid en vrede te zijn.

Ik geloof in de Geest die alles en allen tot leven wekt, die de strijd nooit opgeeft, die ieder mens onrustig maakt zolang er slachtoffers en verdrukten zijn.

Ik geloof dat mensen leven over de dood heen, ook al missen wij hen, dag in, dag uit. Amen.

Voorbeden

God,
we bidden om 'levend water' voor alle mensen die moedeloos zijn of lijden door schending van mensenrechten. Dat zij Gods aanwezigheid tastbaar voelen in de solidariteit van mensen die nabij proberen te zijn.

Ubi caritas, et amor ...

God wij bidden:
voor onszelf en onze gemeenschap, dat we niet meegaan in vijanddenken en een politiek van afschrikking; maar, net als Jezus, vijandbeelden doorbreken en kiezen voor 'ont-schrikken' en toenadering. Zo ijveren we voor samenleven in vertrouwen en wakkeren we verbondenheid aan.

Ubi caritas, et amor ...

God, wij bidden:
voor de medewerkers van *Instituto de Defensa Legal* uit Peru, die een vrouwenorganisatie bijstaat in hun strijd voor hun leefgebied. Dat zij volhouden om de rechten van de inheemse bevolking te verdedigen. Dat ons 'broederlijk delen' daaraan bijdraagt.
Ubi caritas, et amor ...

God, wij bidden:
voor alle leiders van de wereld en de Kerk. Dat ze kijken en luisteren naar de mensen en niet vasthouden aan regels of wetten of uiterlijk vertoon.

Voor onze zieken en mensen waarvan we deze week afscheid hebben genomen:
Francine Audenaert, ...
en voor hen die een intentie hebben aangevraagd: ...
dat we zorg blijven dragen voor onze wereld en voor alles wat erop leeft.
Ubi caritas, et amor ...

Heer onze God, U die onze twijfels kent. Wees ons nabij met uw vertrouwen, zodat we onze onmacht ombuigen tot daadkracht en verantwoordelijkheid.

Willen we nu even tijd maken om onze eigen intenties aan God te geven.

Offerande

De omhaling vandaag is bestemd voor de projecten die Broederlijk Delen in de kijker zet. Vandaag is dat Peru, maar ook Haïti, Palestina, Oost-Congo en Bolivia worden daarin meegenomen.

Dank voor uw gulle bijdrage voor de mensen daar.

Lied

Out of Darkness (uit de duisternis)

